

Wil jij Rikolto steunen?

Dat kan vandaag nog = laatste dag!!
Bestellen online of via Christine.



- Een zak (€16) met (h)eerlijke ingrediënten om pannenkoeken te bakken. Dan ontvang je de zak volgende zondag hier in de kerk (of af te spreken)
- Of je koopt een zak zonder inhoud (€10): ook die krijg je volgende week mee, zodat je laat zien dat ook jij geeft om goed eten.
- Een gift doen mag natuurlijk ook.



Actiepagina: www.rikolto.to/sintniklaas
of via de qr code.

rikolto

Taizéviering en Amazing grace

Op **zaterdag 4 februari** aanstaande is er de volgende Taizéviering. Bijzonder deze keer is dat wij ons deze avond sterk verbonden weten met andere geloofsgemeenschappen die 'nieuwe wegen' zoeken. Daartoe zingen we ook het lied Amazing Grace (zoals we ook op de impulsavond deden), en geven we van hieruit graag een lichtpuntje mee naar andere levende geloofsgemeenschappen in Vlaanderen. Raf Lust, die ons vanuit Space for Grace, mee op weg zet, zal ook deze avond aanwezig zijn.

We hopen dan ook dat je in deze Taizéviering aanwezig bent om die verbondenheid ook fysiek uit te drukken. De liederen zingen we al eens door om 19u, de viering zelf start om 19u30.

Taizé-avond
08/10/'22
04/02/'23
27/05/'23

Waar?
Sint-Jozefkerk
Tereken 3, Sint-Niklaas

Wanneer?
Inzingen vanaf 19u, start om 19u30
Aansluitend ontmoeting bij een drankje

Meezingen of muzikaal begeleiden?
Helpende handen zijn zeker welkom!
Neem contact op voor liedkeuze en bladmuziek

Meer info
✉ cafaith@sintjozefereken.be
🏠 <https://sintjozefereken.be/kostbare-pareltjes/cafaith>

3e zondag door het jaar - a
22 januari 2023
Woord- en communiedienst



MENSEN OPVANGEN:
met een boodschap van
licht en bevrijding.

Lied

Refrein

Volk van God zijn wij hier sa - men,
heel de we - reld in ons hart.
Gij roept ons bij on - ze na - men.
God on - ze vreug - de, on - ze kracht.
God in den ho - ge, licht voor onz' o - gen,
feest voor ons hart, dat nu snel - ler slaat.
Gij hebt ons le - ven een zin ge - ge - ven,
Gij zijt de Leids-man die met ons gaat... *Refrein*

Welkom

Bidden om nabijheid

Bidden wij vol vertrouwen tot God,
die al wat leeft in zijn liefde omvat.
Mensen zijn soms vastgelopen,
verstrikt in eigen schuld.
Weest Gij de God die hen bevrijdt.
Heer, ontferm U over ons.

Koor :

Luis - ter Heer, ont - ferm U o - ver ons.

Allen :

Luis - ter Heer, on - ferm U o - ver ons.

Mensen voelen zich soms minderwaardig,
zitten in zichzelf gevangen.
Weest Gij de God die ruimte schept.
Christus, ontferm U over ons.

Luister Heer ...

Mensen komen soms tot inkeer,
gaan een heel nieuw leven tegemoet.
Weest Gij de God die met hen meegaat.
Heer, ontferm U over ons.

Luister Heer...

Moge God die trouw is aan zijn belofte,
ons barmhartig zijn.
Moge Hij waar wij tekortschieten,
ons bij de hand nemen
en ons brengen naar het licht van zijn Koninkrijk.
Amen.

Eer aan God

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

**Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.**

**Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.**

**Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen
in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.**

Gebed

God,
naar de kleine mensen en de zieken,
hebt Gij uw Zoon gezonden.
En ook ons zendt Gij.
Laat ons lichtbrengers en mensenvissers zijn.
Mensen die oog en oor en hart hebben
voor elke medemens. Amen.

Inleiding op de lezingen

Paus Franciscus heeft deze derde
zondag door het jaar uitgeroepen als Zondag van het
Woord van God. Laten we zo luisteren naar de
schriftlezingen van vandaag die een blijde boodschap
brengen.

Gebed

Goede God,
wij hebben hier uw Woord beluisterd
en uw roepstem gehoord.
Maak dat ook wij nu bereid zijn
onze netten achter te laten en U te volgen.
Maak ons tot getuigen van uw liefde
en help ons om uw Rijk
van vrede en vreugde op te bouwen.
Dat vragen wij U in Jezus' naam.

Lied

1. Je - zus die langs het wa - ter liep
en Si - mon en An - dre - as riep,
om zo - maar zon - det pra - ten
hun net - ten te ver - la - ten,
Hij komt mis - schien van - daag voor - bij
en roept ook ons, roept u en mij,
om al - les op te ge - ven
en trouw Hem na te le - ven.



Mededelingen

Zegen en zending

Zaterdag 28/1 - 14u30:

Herinneringsviering overleden kinderen.

Zondag 29/1 - 10u30:

Lichtmisviering met dopelingen en vormelingen.
Tevens steunen we een project in Rwanda
voor moeders en kinderen.

Vredewens

Heer Jezus,
Gij roept mensen in Uw voetspoor tot vrede,
vrede onder elkaar
vrede in eigen hart.
Maak ons tot boodschappers van Uw vrede
en getuigen van U
die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u
En met uw Geest.

Inleiding tot de communie

Als wij dit brood delen in eenheid met alle
christenen over de hele wereld
dan zal er vreugde zijn op aarde, vrijheid en vrede,
in Jezus' naam, dat zingen wij U toe.

***Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede, in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan,
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen.***

Communie

Orgel

Lichtpuntje van de week

De Boni-chocolade van Colruyt Group proeft nu nog meer naar eerlijke handel. De supermarktketen zette samen met Rikolto en andere partners een efficiëntere keten op waar respect voor mens en natuur centraal staan. Het project is een eerste concrete stap naar de realisatie van het sectorakkoord 'Beyond Chocolate', dat de kwaliteit en duurzaamheid van Belgische chocolade wil versterken.

Concreet: boeren krijgen een beter inkomen, bomen worden aangeplant en kinderen gaan naar school. Meer op:

<https://www.rikolto.be/nl/nieuws/boni-chocolade-van-colruyt-group-maakt-duurzaamheidssprong>

rikolto
VREDESEILANDEN

Eerste lezing Jesaja 8, 23b; 9,3



Tussenzang

1. Als Gij naar de voor-den luis-tert
die hier tot u zijn ge - zegd,
zul - len zij een licht ont - ste - ken,
wij - zen zij de goe - de weg.

Een moment voor de kinderen

Inleiding op het evangelie

Mattheüs schreef het roepingsverhaal van de leerlingen. Hoe dat precies gebeurde is niet van tel. Wat hij duidelijk wil maken is dat wie de roep van Jezus hoort, onmiddellijk en onvoorwaardelijk reageert. Nu zou men dat zo kunnen zeggen: Wie Jezus bezig zag, kon zo sterk getroffen worden door wie Hij was, door wat Hij zei en deed, dat hij resoluut besloot: die man wil ik volgen.

Evangelie Matteüs 4,12-23

Homilie

Kort stukje orgelmuziek

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in Jezus,
die ons tot kerkgemeenschap heeft omgevormd
opdat niemand door de mazen van het net
verloren zou gaan.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt
voor iedereen.

**Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en
vooroordelen,
en die ons doet hopen, de dood voorbij.**

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen
die bewoonbaar is voor allen.



**Ik geloof in een gemeenschap die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft dat Hij ons leven zal voltooien in zijn Rijk van vrede voor altijd. Amen.**

Voorbeden

Bidden wij voor alle mensen van het woord.
Voor hen die wikken en wegen,
voor hen die spreken en getuigen,
voor hen die schrijven en zingen.
Wij bidden voor allen die voeding geven
aan Gods droom,
die nieuwe wegen durven wijzen,
die mens voor mensen zijn
en anderen weten te bezielen.



Bidden wij voor alle mensen van de daad.
Voor hen die niet wachten tot morgen,
maar vandaag al beginnen.
Voor hen die heel maken en genezen,
voor hen die troosten en bemoedigen.
Wij bidden voor allen
die zich steeds weer laten raken
door de nood van anderen,
trooster zijn voor groot en klein,
helpen waar zij kunnen
en gewoon doen wat moet worden gedaan.
Mens voor de mensen zijn ...

Bidden wij voor allen die geloven
en voor die zoeken, maar niet vinden,
voor hen die vastzitten.
We bidden voor alle mensen
die herder zijn als God,
de moed opbrengen
om te blijven groeien in eenheid en verbondenheid
over alle grenzen heen.
Mens voor de mensen zijn ...

Bidden wij voor onze zieken,
voor hen die in nood zitten,
voor allen die door verdriet getroffen zijn.
Voor allen die wij missen,
voor allen zo lief als God.
We bidden voor wat ons ter harte gaat (...)
Mens voor de mensen zijn ...

Offerande

De misdienaars komen graag rond voor jouw bijdrage.
Maar heb je geen (klein-)geld bij, dan kan je indien gewenst, storten via je bankapp. Scan de QR-code (het bedrag kan je zelf aanpassen).



Bidden bij brood van leven

Maken wij het stil in ons hart om God te danken.

God, wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met Uw goede Geest.

**God, die voor ons zo onbegrijpelijk en ver weg zijt,
maar die ons nabij wilt zijn,
waar wij de tekenen van uw aanwezigheid verstaan.**

Gij hebt tot uw mensen gesproken
in dromen en visioenen,
in een roep en een ideaal
die hun de kracht gaven uw weg te gaan.
Gij hebt hen gemaakt
van stotteraars tot enthousiaste redenaars,
van laffe kleine mensen tot mensen vol geloof,
die bergen konden verzetten.

**Zo hebt Gij ook tot ons uw woord gericht,
uitgesproken door Jezus, uw Zoon:
beeld van uw goedheid,
beeld van uw droom over de mens.
Hij leefde onder de mensen
en droomde van een volk,
van nieuwe mensen die,
één van geest en één van hart,
zich geroepen wisten tot elkaars geluk.**

Zo brengen wij brood in ons midden.
Brood, meer dan ons dagelijks brood,
de Heer zelf is hier in ons midden.
Vanuit de Eucharistie voor ons bewaard
opdat ook wij - hier en nu - met elkaar
kunnen breken en delen:
Het lichaam van Christus.
Van Hem, die ons leerde bidden:

Onze Vader

